

Nieuwsbrief



www.parochienicasius.nl nieuwsbrief@parochienicasius.nl

Jaargang 1 | mei 2021 | nummer 5

3x Meimaand:

We zien dat de meimaand ons veel aanreikt en daar mogen we trots op zijn. De meimaand kennen we als bloeimaand. Ook horen we zeggen: In mei, leggen alle vogeltjes een ei. Zo staat de meimaand in het licht van leven en van bloei. Wat mij erg aanspreekt is : Meimaand- Mariamaand. Op vele plaatsen, (wereldwijd) wordt stilgestaan bij en is er aandacht voor Maria, de moeder van Jezus onze Heiland. We gaan de plekken bezoeken die haar én ons dierbaar waren en zijn, zoals bv: -Ommel, waar we steun mogen vinden en onze dankbaarheid mogen uitspreken bij en aan O.L. Vrouw van Ommel, troosteres in elke nood. Ieder jaar weer gaan wij, vanuit onze geloofsgemeenschappen op bedevaart naar Ommel. Rond het jaar 1400, zo vertelt de legende, werd er op een weipaal tussen Asten en Ommel een klein beeldje gevonden van Onze Lieve Vrouw met Kind. De vinder bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette het beeldje in de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen deze gesloten was. Het beeldje werd teruggevonden op dezelfde weipaal. Het beeldje werd weer teruggebracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. 't Was wéér terug gewandeld naar de weipaal tussen Asten en Ommel. En dit gebeurde nóg enkele keren.

Naast Ommel kennen we ook elders in Nederland, in Europa, ja wereldwijd bedevaartsplaatsen waar Maria centraal staat en waar velen haar komen roemen, eren en vragen om genezing, troost en kracht in moeilijke tijden, maar haar ook komen danken voor haar nabijheid in tijden dat we alléén niet verder konden en zij ons bij de hand nam: Meerveldhoven, Onze-Lieve-Vrouw ter Eik, Handel, Oirschot, maar ook verder weg: -Banneux -Fatima in Portugal -In Lourdes, enz. In Lourdes, verscheen Maria aan 'n eenvoudig herderinnetje, Bernadette Soubirous met vele opdrachten als, -Ga je wassen aan de bron (in de grot Massabiele), doe boete voor jezelf en voor de anderen.

-Zeg tegen de priesters hier een kapel te bouwen en in processie naar hier te komen". Na de verschijning vroeg Bernadette de kaars van haar tante, want de Dame had gezegd: "Wilt gij de kaars laten branden in de grot?"

Nog steeds gaan veel bedevaartgangers zich aan de bron wassen en laten kaarsen branden bij de grot, terwijl zij bidden en zingen: Onze Lieve Vrouw van Lourdes bidt voor ons. Heilige Bernadette, bidt voor ons.

Mogen ook wij, -zeker in deze meimaand- Maria, ons Moeder, in de bloemen en in het licht van de kaarsen zetten, zingend en biddend: Avé Maria, ons Moeder Maria, bidt voor ons.

Karel Bennenbroek, diaken

Dopelingen

H. Brigidakerk

03 apr. Nena Kornuijt

H. Martinuskerk

18 apr. Lea Wijffelaars

St. Petrus' Bandenkerk

25 apr. Saar van Raaij

Overledenen

H. Brigidakerk

12 apr. Leo van de Weteringen, 89j

17 apr. Christ Verschuren, 85 jaar

HH. Maria en Brigidakerk

06 apr. Wim Bastiaans, 92j

H. Luciakerk

07 apr. Ans v. der Zanden- v. der Put, 82j

10 apr. Wil Weyers, 79j

Elders

14 apr. Sjannie van den Heuvel, 75j

16 apr. Rina Boons-v. Veggel, 78j

20 apr. Toos vd. Vin- v. Lierop, 89j

26 apr. Gerrit v. Schaijk, 92j

Donderdag 13 mei viert de kerk Hemelvaart van de Heer

Op de woensdag 12 mei zal in de H. Brigidakerk om 12.30 u. de eucharistieviering plaats vinden met aansluitend aanbidding tot 14.00 u. Om 18.30 u. eucharistieviering in Hof van Bethanië te Mierlo.

Op 13 mei, Hemelvaartsdag, vinden de vieringen plaats:

11.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop

11.00 uur H. Martinuskerk te Heeze

10.00 uur H. Petrus' Bandenkerk te Leende

09.30 uur H. Luciakerk te Mierlo

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) Ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionaire werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionaire werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens. In het Pinksterweekend vind er een extra collecte plaats in onze kerken voor de Nederlandse Missionarissen. Geld over maken kan ook door te storten op: IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 meer info: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Vieringen tijdens het Pinksterweekend 22-23-24 mei:

Zaterdag 22 mei:

19.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
19.00 uur H. Martinuskerk te Heeze
17.00 uur H. Luciakerk te Mierlo
17.00 uur H. Catharina van Alexandriëkerk te Sterksel

Zondag 23 mei

11.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
09.30 uur HH. Maria en Brigidakerk te Geldrop
11.00 uur H. Martinuskerk te Heeze
10.00 uur H. Petrus' Bandenkerk te Leende
09.30 uur H. Luciakerk te Mierlo

Maandag 24 mei

11.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
11.00 uur H. Martinuskerk te Heeze
10.00 uur H. Petrus' Bandenkerk te Leende
09.30 uur H. Luciakerk te Mierlo



Ga zaterdag 3 juli mee op ontdekkingstocht naar Maria

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? We gaan zaterdag 3 juni op ontdekkingstocht. We wandelen door 'Mariastad' Den Bosch, en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoet je Maria. Ze laat je zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer. Daarnaast is er een workshop voor het hele gezin, daar leert u Maria nog beter kennen. De kans is groot dat u van haar gaat houden! We lunchen (wordt voor gezorgd) en sluiten af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop Mgr. De Korte. De ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Opa's en oma's, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. Voor parochies die wat verder van Den Bosch liggen, is busvervoer mogelijk. Dit is bij de prijs inbegrepen. De pelgrimstocht wordt conform de dan geldende corona-maatregelen georganiseerd. Bent u geïnteresseerd? zie de website: www.parochienicasius.nl

Vieringen in de Nicasius parochie

H. Brigidakerk (Geldrop)

Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 18.30 u. aanbedding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbedding
Do. 18.30 u. aanbedding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Vr. 18.30 u. aanbedding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed
wo.- za. van 13.00 u. t/m 16.00 u.
open voor bezichtiging.

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)

Zo. 09.30 u. eucharistieviering

H. Martinuskerk (Heeze)

Do. 20.00 u. eucharistieviering
aanbedding tot 21.30 uur
Vr. 18.00 u. kruisweg bidden
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)

Zo. 10.00 u. eucharistieviering

H. Luciakerk (Mierlo)

Ma. en Wo, in Hof van Bethanië
om 18.30 u. eucharistieviering
Za. 17.00 u. eucharistieviering
Zo. 09.30 u. eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

Za. 17.00 u. eucharistieviering

Opgeven van intenties

Dit is mogelijk door voor de middag te bellen naar de locatie of te mailen.

Volgende nieuwsbrief:

1ste weekend van de maand
Aanleveren artikelen uiterlijk voor het laatste weekend van de maand

H. Brigidakerk, –
HH. Maria en Brigidakerk
Pastorie; Stationsstraat 21,
5664 AP, Geldrop
T: 040-2862364
E: geldrop@parochienicasius.nl

H. Martinuskerk
Pastorie; Jan Deckersstraat 22,
5591 HS, Heeze
T: 040- 2261215
E: heeze@parochienicasius.nl

St.- Petrus' Bandenkerk, Leende -
H. Catharina van Alexandriëkerk , Sterksel
Pastorie; Dorpstraat 48,
5595 CJ Leende
T: 040- 2061215
E: leende@parochienicasius.nl

H. Luciakerk
Pastorie; Heer van
Scherpenzeelweg 18,
5731 EW Mierlo
T: 0492- 661215
E: mierlo@parochienicasius.nl

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar:

nieuwsbrief@parochienicasius.nl