

*Nieuwsbrief  
voor  
jonge gezinnen  
jaargang 1, nr. 2*



Geldrop – Heeze – Leende – Mierlo - Sterksel

---

Beste ouders,

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgelegd waarom we u deze nieuwsbrief toesturen. Het gaat ons, als pastoraal team, om informatie en communicatie, met als doel meer verbondenheid tussen de kernen van onze parochie (= Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel) te creëren én om de kerkbetrokkenheid te bevorderen.

We zijn op weg naar Pasen, zoals op de tekening hieronder staat afgebeeld. Pasen is het grootste en belangrijkste feest van de christenen. Daarom is er ook een lange voorbereidingstijd geweest, de vastentijd of veertigdagentijd, die begonnen is met Aswoensdag en eindigt op Pasen.

De week voor Pasen noemen we de Goede Week. We staan dan stil bij belangrijke momenten uit het leven van Jezus. Mogen wij u vragen om samen met uw kind ook hier de nodige aandacht aan te schenken? Wij willen u hierbij helpen.



De Goede Week begint met Palmzondag waarbij een palmpasestok (zie blz. 2) centraal staat.

Vervolgens staan we stil bij Witte Donderdag (kelk) en The Passion.

Op Goede Vrijdag staat het kruis centraal en het lijden bij de mensen ;  
Op Stille Zaterdag denken we aan het graf, waarin Jezus is neergelegd.  
Tenslotte wordt het Pasen, schijnt de zon, is Jezus opgestaan.  
Hij is verrezen en gaat met ons mee op onze levensweg.  
Laten we zijn weg gaan, met elkaar,  
in Zijn voetsporen treden  
om de vreugde van Pasen te mogen ervaren.

Namens de leden van het pastorale team wensen wij u allen een **Zalig Paasfeest** toe.

p. W. van Meijl

---

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om een schoenendoos te vullen en een kind in Afrika blij te maken. Door de coronamaatregelen verliep de actie niet naar wens. Toch zijn er 146 schoenendozen bij elkaar gebracht en naar Gambia verzonden. Het resultaat per locatie :  
Geldrop 6    Heeze 0    Leende 43    Mierlo 2  
Sterksel 95  
Dank je wel aan allen die een kind blij hebben gemaakt !!



## Van doopsel naar eerste communie

Nu uw kind is gedoopt, de eerste stapjes heeft gezet, leert praten en ontdekken, nu begint de belangrijke periode van begeleiden. Uw kind veiligheid en geborgenheid schenken in de huiselijke sfeer. U kunt uw kind reeds bekend maken met christelijke waarden en normen. Daarom is de bijbel zo belangrijk. Er staan prachtige verhalen in, die het kind zullen boeien en waarbij u zelf uitgedaagd wordt uw geloof in woorden en daden uit te drukken.

We stellen het volgende voor : zelf op zoek gaan naar begeleiding. Wij willen helpen :



Zoek op google : [www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)

Zoek dan **bijbelverhalen, nieuwe testament, Pasen, de paasmaaltijd : Jezus wast de voeten van de leerlingen.**

### Een getuigenis :

“Vanaf dat ze geboren zijn, lees ik de bijbel met mijn kinderen. Meestal lees ik het ze voor als verhaaltje voor het slapengaan. Inmiddels zijn er heel wat baby-, peuter-, kleuter-, en kinderbijbels versleten. Ik houd hij het kopen van kinderbijbels altijd rekening met hun leeftijd. Zowel qua lengte van het verhaal, inhoud, verhouding tekst/ beeld en woordkeuze.”



En wat denkt u hiervan ? Zoek op google : [www.kinderwoorddienst.nl](http://www.kinderwoorddienst.nl)

Deze site is handig voor ieder die op een speelse manier kinderen vertrouwd wil maken

met de Goede Boodschap van Jezus én het kerkelijk jaar.

Als je rechts op zondagen klikt, ontvang je nuttige informatie.

Klik ook eens onder op die pagina :

**Hier naar Geloven thuis.**



## Van eerste communie naar vormsel

We zijn op weg naar Pasen. Als geloofsgemeenschap vieren we in deze periode enkele belangrijke feesten (= Goede Week). U kunt deze periode actief beleven door met uw kind een palmpasenstok te maken en telkens stil te staan bij de betekenis ervan.

Het gaat om Jezus en wat Hij allemaal heeft meegemaakt in die laatste dagen van zijn leven. Deze gebeurtenissen hebben hun betekenis voor ons leven.

De verschillende onderdelen van de palmpasenstok zijn :



### De betekenis van de versiering

1. Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus is gestorven. (= Goede Vrijdag).
2. Het palmtakje verwijst naar Palmzondag toen Jezus met palmtakken in Jerusalem werd toegejuicht.
3. Het brood van het haantje herinnert ons aan Witte Donderdag toen Jezus met zijn vrienden het laatste avondmaal vierde.
4. Het haantje doet ons denken aan Petrus, die drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende en toen kraaide de haan.
5. De versiering met gele strikken of bloemen is symbool van de lente, van hoop en vertrouwen.

6. De (paas)eitjes zijn symbool van nieuw leven. De slinger met 12 pinda's verwijst naar de 12 vrienden van Jezus en de 30 rozijnen doen ons denken aan de 30 muntstukken die Judas ontving toen hij Jezus verraden had. De lekkere snoepjes maken duidelijk dat het feest is : Jezus is opgestaan uit de dood.

## Vormelingen : en hoe nu verder ?

We weten én beseffen maar al te goed hoe moeilijk het is om uw opgroeiend kind na de basisschool met de kerk en het christelijk geloof betrokken te houden.

Toch denken we dat er mogelijkheden zijn waarop dat kan gebeuren. Praten met uw kind, goed communiceren is zo belangrijk. Ook vertrouwen schenken en tijd voor hem/haar vrijmaken behoort tot de mogelijkheden. Begrip tonen en respect hebben voor andere meningen.

Waarom zou uw kind niet mee naar de kerk gaan als er een misintentie is voor opa of oma ?

Wij willen u attenderen op de volgende mogelijkheden :



Voor de 12<sup>e</sup> keer zal The Passion, of het lijdensverhaal van Jezus uitgezonden worden. Het is een muzikaal-bijbels evenement dat jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden. Het gaat over het lijden, sterven én de opstanding van Jezus. Het evenement zal dit jaar op 14 april in Doetinchem gehouden worden. Het is te volgen op NPO 1 om 20.30 uur.

De moeite waard om te bekijken én met elkaar te bespreken.



De Nederlandse bisschoppen hebben een speciale website gelanceerd : [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl)

Hiermee willen ze ons Pasen laten vieren en geven ze waardevolle tips. Hun boodschap is duidelijk : Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is de kern van Pasen en dat willen we met elkaar vieren.

Op de website vindt u belangrijke informatie. Zeer de moeite waard om zich in zijn geloof te verdiepen.

## Kalender

- 9 april : Sterksel : om 19.00 uur gezinsviering in het teken van palmpasenstokken en palmtakjes.  
 10 april : Leende : gezinsviering die in het teken staat van mooi versierde palmpasenstokken én presentatieviering 1<sup>e</sup> communicanten  
 10 april : Geldrop : Palmzondag : gezinsviering om 11.00 uur in de Brigidakerk  
 12 april : Geldrop : om 20.30 uur bijeenkomst gezinnengroep, Antoniushuis  
 13 april : Leende : kleutercatechese in het teken van Goede Week, pastorie, 14.30 – 16.00 uur  
 14 april : Mierlo : Witte Donderdagviering van 15.15-16.00 uur in Huize Bethanië met 1<sup>e</sup> communicanten  
 16 april : Geldrop : Zesgehuchten, paaswake om 19.00 uur, speciaal voor kinderen  
 15 mei : Leende : eerste communieviering, 10.30 uur  
 22 mei : Geldrop : eerste communieviering, 11.00 uur  
 29 mei : Geldrop : Zesgehuchten, 9.30 uur : naviering 1<sup>e</sup> communie  
 3 juli : Heeze : vormselviering om 11.00 uur, met mgr. G. de Korte



## Pastoraal team

Pastoor Sjef van der Maazen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, tel. 040-2862364  
 Pater Wim van Meijl, Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215  
 Kapelaan Hans van der Donk, Jan Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze, tel. 040-2261215  
 Diaken Henri van Leuken, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 06-27346809  
 Diaken Karel Bennenbroek, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2262993

## Contact

Deze nieuwsbrief, nr 2, Pasen 2022, wordt uitgegeven door het pastorale team o.l.v. p. W. van Meijl. Uw reactie, suggestie, bijdrage zijn van harte welkom bij hem : tel. 040-2061215 of e-mail : [parochie.leende@gmail.com](mailto:parochie.leende@gmail.com)

Kort voor de grote vakantie 2022 hopen we de volgende nieuwsbrief uit te geven.